



## **Van de vicevoorzitter**

Beste leden,

Aan mij de taak om deze keer een klein stukje te schrijven. De zomer is begonnen, dat merken we aan de hoge temperaturen en de gezellige drukte. De toeristen bezoeken ons prachtige Dénia en de stranden liggen vol.

Helaas is het Covid-19 virus nog steeds aanwezig en worden we regelmatig geconfronteerd met nieuwe regels waar we ook in de Casa rekening mee moeten houden. De president van de Comunidad Valenciana is erg streng en omdat de besmettingen weer omhoog schoten heeft hij nu ook voor Dénia de avondklok weer ingevoerd; dit betekent dat we vanaf 01.00 tot 06.00 uur thuis moeten zijn. Dit geldt in ieder geval tot 16 augustus.

Het goede nieuws is dat per 27 juli alle EU-landen geel reisadvies krijgen. Dit betekent dat het voor vrienden, familie, etc. makkelijker is om ons te bezoeken. Als ik u een advies mag geven, check altijd de voorwaarden die er gesteld worden om van het ene land naar het andere te reizen. Dit kan per dag namelijk veranderen.

Onze Nederlandse ambassadeur in Madrid houdt ons uitstekend op de hoogte. Elke verandering kan u vinden via:

[www.nederlandwereldwijd.nl/landen/spanje](http://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/spanje).

Helaas houdt het Covid-19 virus geen vakantie, ondanks dat al velen van ons ingeënt zijn, blijft het oppassen geblazen. Houdt 1,5 meter afstand, daar waar nodig is draag een mondkapje en was regelmatig uw handen.

Ik wens een ieder een hele fijne zomer en hoop diegenen, die hier zijn, tijdens de inloopochtenden op woensdag in de Casa te ontmoeten

Annemieke Maas

## Mededelingen Bestuur

- Bij gebrek aan interesse en vrijwilligers zal de Casa alleen nog geopend zijn tijdens de inloopmorgen op de woensdag (**de vrijdag inloop vervalt**).
- Gedurende de maand augustus zullen er geen activiteiten zijn van de hobbyclub en de spelletjes avond (klaverjassen, skipbo en biljart). Deze zullen weer in september worden opgestart.
- De picknick die gepland was voor augustus zal niet doorgaan in verband met de geldende regels en de hoge temperaturen die verwacht worden.
- Verder het verzoek van de bibliotheek om **GEEN** boeken, oud of nieuw, meer aan te leveren.
- In de maand augustus is de bibliotheek gesloten.



## Spelletjesavond

Op 5 juli hadden we een gezellig etentje voor de deelnemers van de spelletjesavond inclusief hun partner.

## Klaverjassen

Je zal maar op dinsdag de 13e jarig zijn en ook nog de eerste prijs in ontvangst mogen nemen. Dit overkwam Saskia, terwijl hier in Spanje beweerd wordt dat dinsdag de 13e een ongeluksdag is. Zij had dus alle geluk van de wereld, in Spanje dus.

6 juli

13 juli

20 juli



Saskia



Saskia



Jan Kompier

In de maand augustus zijn er geen spelletjesavonden.

Op 14 september starten we weer.

Fijne zomer en HASTA SEPTIEMBRE,

Vera

## Van de Redactie

Het is echt zomer en dat is te merken aan de hoeveelheid binnengekomen kopij. Dit keer geen recept van Rien maar een gedicht en wij kunnen meer gedichten van zijn hand tegemoet zien in de komende Nieuwsbrieven.

## Kopij

Sluitingsdatum inleveren kopij voor de Nieuwsbrief van september:  
25 augustus 2021

Agenda augustus		
		Elke 3 <sup>e</sup> woensdag in de maand Angela mode
		Elke woensdag 11:00 u Inloopochtend
		Bibliotheek gesloten

## Sudoku

			2	5				7
2						5	4	8
		8					6	
			7	3				4
	2		1		9		7	
6				4	2			
	3					9		
8	7	9						1
4				9	5			



## **GEDICHT**

Onder onze leden bevinden zich soms verborgen talenten. Eentje daarvan is Rien Versprille; hij maakt de laatste tijd veel gedichten over van alles en nog wat. Hierbij een van zijn gedichten.

## **VISITE**

Veel mensen hier hebben hun familie in Nederland.  
Soms krijgt een beetje heimwee dan de overhand.  
Elkaar weer eens zien wordt van weerskanten overwogen.  
Ja, dan wordt beslist, de familie komt naar Spanje getogen.  
Een beetje heen en weer appen en schrijven,  
Over hoelang denken jullie hier te blijven?  
Want ze komen natuurlijk wel in jouw huis te wonen.  
De familie denkt, lekker een gratis vakantie onderkomen.  
Je moet ze natuurlijk ook van de luchthaven gaan halen.  
Met zijn allen openbaar vervoer willen ze niet betalen.  
Maar ja, je moet er wat voor over hebben, is de leus.  
Je offert je op, want je hebt verder toch geen keus.  
Ja hoor daar komen ze, ze zijn op tijd gearriveerd.  
Er wordt gezoend, geknuffeld; er gaat niets verkeerd.  
De auto is wel wat vol en onder de kinderen wat gekissebis.  
Ze zeggen wel, "visite en vis, blijven maar drie dagen fris".  
Twee weken is dan dus best wel wat lang met zo'n gezin.  
Je moet je wel elke dag afvragen, hebben ze het naar hun zin?  
Na een paar dagen staat je hele huis, op zijn kop.  
De kinderen maken ook ruzie soms en slaan ze er op,  
Op die manier worden het best twee lange weken.  
Dat had je van te voren ook niet bekeken.  
Het heeft je intussen ook al aardig wat geld kost, dus balen.  
De familie is niet scheutig, dus houden niet van betalen.  
Maar alla, de familie weet nu hoe jij hier in Spanje woont.  
Zijn ook dankbaar voor de gastvrijheid die je hebt getoond  
Je neemt afscheid met een zucht, we kennen dat wel.  
Het was gezellig voor een keer, tot ziens maar niet te snel.

Rien Versprille